



HET GEHEIM VAN DE GOUDEN BOL

Akkrum, Dezer dagen wordt de kerktoeren van Akkrum gerestaureerd. Een groot deel van het dakhout wordt vernieuwd en de leibedekking wordt vervangen. Ook de torenhaan en de pijnappel op de punt van de spits worden gerestaureerd. Vorige week zijn beide naar beneden gebracht om opnieuw te worden verguld. Wel heel toevallig is dat de restaurateur hiervan direct tegenover de kerk woont aan het Heechein nr. 50. In de voormalige Amrobank werkt Klaas Posthuma in zijn nieuwsgierig atelier aan heel bijzondere kunstwerken, zo ook de haan en de pijnappel van de toren van Akkrum.

Hij deed de ontdekking dat aan de binnenkant van de bol enkele bijzondere rijmpjes waren geschreven. Deze dateren uit de tijd van de herbouw van de toren in 1882.

*“Van buiten goud, van binnen hol,
Ben ik toch Akkrums grootste bol”.*

*“Al ben ik van binnen niet gevuld,
Van buiten ben ik door M.Bakker verguld”.*

*“17 juli 1882 kwam de haan
boven op mij te staan,
Dat heeft Jan Sjoukes Hidma gedaan”.*



Door de tijd heen waren er al wel stukken tekst verdwenen, maar restaurateur Klaas Posthuma kon de meeste woorden reconstrueren.

Op de website www.monumentenstichting.nl van de Monumentenstichting Boarnsterhim is meer te lezen over de geschiedenis van de kerktoeren van Akkrum.